

Quel Bordel! Lezing over de geschiedenis van de prostitutie

Info

In de middeleeuwen heetten ze ledighe vrouwen, lichtwiven of lichtekooien. Ze werden verbannen of behangen met schandstenen. Vandaag noemen we hen sekswerkers en luxe escorts. Ze vertellen tijdens druk bekeken programma's op tv wat en waarom ze het doen.



Prostitutie door de eeuwen heen : Quel Bordel is een fascinerende inkijk in het leven van ontelbare vrouwen die al eeuwenlang hun brood verdienen en verdienen met seks. En je verneemt terloops dat het beroep van deze dames nooit het oudste beroep ter wereld is geweest!

De auteur

Diane De Keyzer, verteller en lesgever maar vooral ook auteur van een reeks boeken met klinkende namen als “Madame est servie”, “De engeltjesmaaksters”, “Nieuwe meesters – magere tijden”, komt vertellen over de geschiedenis van de prostitutie.



Praktische info

Toelatingsvoorwaarden

De lezing is toegankelijk voor alle geïnteresseerden.

Datum en locatie

Dinsdag 26 maart om 18u30 (einde voorzien rond 20u30) – lokaal wordt meegedeeld.
Kostprijs : 15€ - Plaats : campus Piva, Desguinlei 244 in 2018 Antwerpen.

Aanmelden

Meld je aan bij ria.depooter@cvovitant.be en **na bevestiging** schrijf je het bedrag van 15€ over naar “coördinatie opleidingen”:

Rekeningnummer **BE 97 0910 1891 7049**

Met vermelding van:

- Lezing Quel Bordel + je naam

Deelnemers die dit wensen, kunnen een nascholingsattest krijgen.